

Περί διαιτησίας και άλλων δαιμονίων.

Το βόλει, σύμφωνα με τη θεωρία των παιγνίων είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Σε κάθε φάση (αγωνιστικό επεισόδιο) υπάρχει ένας νικητής, που παίρνει ότι έχασε ο χαμένος. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Στο επίπεδο των ανδρών πολλά σετ λήγουν με την ελάχιστη επιτρεπτή διαφορά των 2 πόντων. Τα λάθη των εμπλεκομένων είναι καθοριστικά. Σε αυτά τα λάθη περιλαμβάνονται και τα διαιτητικά.

Οι Έλληνες διαιτητές είναι καλοί. Δεν είναι όλοι καλοί και δεν είναι όλοι το ίδιο καλοί. Όπως σε κάθε επαγγελματική κλάση. Η συνολική επιτυχία ή μη της αποστολής τους, εξαρτάται από τη διαχείριση του έμφυχου υλικού. Η οργάνωση της Διαιτησίας χαρακτηρίζεται από έντονη αυτοαναφορικότητα. Διαιτητές αποφασίζουν για τη λίστα των επιλεγμένων ανά κατηγορία. Διαιτητές (Κ.Ε.Δ.) ορίζουν ποιους, πού, πότε. Διαιτητές (Κ.Ε.Δ., παρατηρητές) αξιολογούν τους οριζόμενους, άρα και την επιτυχία του ορισμού τους, της δικής τους απόφασης δηλαδή, αφού τα μέλη της Κ.Ε.Δ. είναι και παρατηρητές. Ο οργανισμός έχει μόνο εσωτερική αξιολόγηση, μέρος της οποίας κοινοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου σωματείου. Για δημοσιοποίηση, ούτε λόγος.

Αν συμφωνούσαμε σε κάποια μορφή συμπληρωματικής εξωτερικής αξιολόγησης, αν τα φύλλα και η μέθοδος αξιολόγησης δημοσιοποιούνταν, αν αποφεύγαμε στους ορισμούς την παγίδα της εντοπιότητας, αν υπήρχε αναρτημένος στο διαδίκτυο και συμπληρωνόταν κάθε αγωνιστική ο πίνακας των ορισμών για όλη την αγωνιστική περίοδο θα προστατεύαμε τους καλούς διαιτητές και θα δίναμε κίνητρα βελτίωσης στους λιγότερο καλούς.

Η προστασία του αδύναμου, της ομάδας χωρίς φιλάθλους, χωρίς προσβάσεις στα όργανα, χωρίς ιστορική διαδρομή, χωρίς τη βαρύτητα της πληθωρικής εκπροσώπησης μίας περιοχής και η εξασφάλιση για τον μη ισχυρό ίσων όρων ανταγωνισμού είναι το μέτρο επιτυχίας για τη διαιτησία. Το μέτρο της δικαιοσύνης.

Η θυματοποίηση του αδύναμου είναι χωρίς ουσιαστικό κόστος. Ποιος να διαμαρτυρηθεί και που θα ακουσθεί; Περνάει όμως το μήνυμα της μη τήρησης της στοιχειώδους αξιοκρατίας που είναι μείζονος σημασίας για την υπόσταση και εξέλιξη ενός κοινωνικού σχήματος. Είμαι βέβαιος ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν επιθυμεί τέτοια εξέλιξη.